

Vraag het aan Morya



Kijk naar welke kracht je kiest

“Als je een vorm ziet, bijvoorbeeld een voetbalploeg, moet je kijken wat daarin steekt. Daar zitten krachten in, ook tegengestelde krachten. Dat is altijd zo.

Er zijn opbouwende krachten die de ploeg willen samenhouden en er zijn afbrekende krachten die de ploeg uit elkaar willen drijven. Dat gaat altijd zo verder. Er zijn enerzijds dus altijd redenen om iets bij elkaar te houden en iets te laten functioneren. Anderzijds zijn er ook altijd redenen om iets uit elkaar te laten vallen en om spaken in de wielen te steken zodat het misgaat.

Wat kan je zien, waar kan je voor kiezen? Als je zelf in de ploeg staat, wat ga je dan kiezen? Waar ga je je mee bezig houden? Met welke krachten?”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen”
(uit hoofdstuk 7: ‘De Meester en de kracht’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 265

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


